

ZONDAG 11 OKTOBER 2020 VAN 15:30 - 17:00

De poëzie komt tot leven

L3 en Jacques Smeets

Een beleving met muziek, beeld en poëzie.

L3 staat voor Limburgse Loester Leedjes. Maar ook wel voor de L van Liefde. Liefde voor de muziek, voor het leven, voor 'hen die het dichtst bij ons staan' en natuurlijk voor Limburg. Uitgevoerd door het gelijknamige muzikale trio uit het Heuvelland, bestaande uit Erwin Lennarts, Ghislaine Mommer en Huub Heijnsens.

De teksten zijn geschreven door Erwin, geïnspireerd op het dagelijks leven en ervaringen of herinneringen uit het verleden. Soms confronterend, dan weer met een glimlach. Openhartig en eerlijk. Weemoedig en soms ook kritisch.

Ghislaine en Huub hebben hier de muziek bij gecomponeerd. Gedrieën voeren ze de liedjes uit met meerstemmige zang, piano, accordeon, basgitaar en gitaar. Het repertoire is afwisselend van ballad tot tango, van uptempo tot rustige nummers, eventueel uitgebreid met nummers uit het easy listening-genre of Limburgse evergreens.

Schrijver/dichter Jacques Smeets uit Elsloo heeft zich recent bij dit trio gevoegd. Hij schrijft zijn poëtische mijmeringen op aansprekende foto's uit het dagelijkse leven. Na enkele persoonlijke ontmoetingen met het trio, ontstond al snel het idee om beide artistieke uitingsvormen bij elkaar te brengen. Een bijzondere combinatie van muziek, poëzie en beeld werd geboren.

Tijdens de voorstelling worden diverse foto's op een groot scherm geprojecteerd en beeld en poëzie komen vervolgens in de Limburgstalige liedjes van L3 tot leven.

Bij meer interesse is er een tweede voorstelling, diezelfde dag om 13.30 uur.